



ISBN 978-91-89308-41-1

Antal sidor: 218

Utgivningsdatum 2021-03-03

## Äta livet med stor sked

Den pensionerade biskopen Tuulikki Koivunen Bylunds memoarer handlar om en prästgärning som sträcker sig över femtio år. Med både självdistans och humor berättas historien om en finsk flicka från en okyrklig familj som gör karriär i ett främmande land med hjälp av sisu och en fast tro på en kärleksfull Gud.

Tuulikki Koivunen Bylund berättar om hur det är att vara invandrare och kollidera med svensk kultur, att drabbas av en cancersjukdom mitt i livet, att vara kvinnlig pionjär som domprost och biskop och att bli bedragen av sin kollega när man äntligen tror sig ha funnit äkta kärlek.

**Tuulikki Koivunen Bylund** (f. 1947) är pensionerad biskop och teologie doktor. Hon föddes i Åbo, Finland men emigrerade till Sverige för att kunna bli präst eftersom kvinnor inte vigdes till präster i hemlandet. Hon prästvigdes i Lund 1971. Efter det har hon arbetat som präst för finska invandrare i Trelleborg och i Lunds och Växjö stift, varit komminister i en Stockholmsförort, studentpräst i Uppsala och församlingspräst i Uppsala domkyrkoförsamling där hon var domprost i fjorton år. Åren före pensioneringen arbetade hon som biskop i Härnösands stift. Efter det har hon vikarierat som kyrkoherde i Svenska kyrkans utlandsförsamlingar runt om i Europa.

Hon erhöll år 2020 Uppsala kommuns hedersmedalj bland annat ”för att ha visat stor integritet och mod som pionjär och kvinna på mansdominerade poster”.

Tuulikki bor i Uppsala och har två vuxna barn och fyra barnbarn.